

Ter herinnering aan Arnold van Slooten

Art time*



werk van Ferdi de Bruijn

Zoals op deze klok moderne vingers de tijd aan geven,
alsof er elk moment een nieuw stukje kunst in beeld
verschijnt en als artistieke tijd wegtikt.

Zo zijn wij steeds op de hoogte van
de kleur en klank,
die wij altijd mee rijgen,
zo lang onze klok tikt.

9-11-2014

MM

Op 24 juni jl. is de Tijd van Arnold met zijn leven verbroken
en blijven Joke, kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden, verslagen achter
in herinneringen.

* Arnold had, als galeriehouder, veel exposanten. Met vrouw en dochters werd er een expositie georganiseerd, in de vorm van een hoogstaand culinair buffet geserveerd tijdens elke opening weer. Bij de tentoongestelde werken maakte ik gedichten, die ik dan bij opening voorlas. Dit gedicht maakte ik in 2014

01-07-2020

MM