

Bevrijdingsdag



werk van Benne Solinger

Bevrijding

Met magere vingers tussen de spijlen door,
naar de broodnodige vrijheid hengelen,
meer en meer frisse adem binnenhalen,
tot de sleutel der gerechtigheid,
weer opendraait en tot ver,
in de toekomst zo blijft staan.

De lange trein met namen is nog niet door het verleden,
heen gereden en verdwenen. Het spoor naar de dood,
tot stilstand, is omhoog gebogen;
verder dan hier is de vrijheid wel,
maar de dood toen niet gekomen.

De zwarte dagen hielden op te bestaan,
de naamlozen weenden en verdwenen.

De vernietigingskampen kunnen we nog steeds,
een voor een noemen,
maar de daar vermoorden niet.
de vrijheid blijft er

ten dode opgeschreven.

5 mei 2020

Michel Martinus