

Mededeling ‘Vers voor de pers...’

‘40 jaar Ina Stabergh’: het schrijven van proza, poëzie, journalistieke bijdragen en organiseren van literaire evenementen zal worden gevierd in 2020.

Er komt een boek waarin ik (samen met mijn partner Fred Jonckers) drie pistes bewandel:

1. De persoonlijke creatieve weg: 1980-2020.
2. De Literaire Culturele Kring Apollo met ondermeer ‘Literatuur op Zondag 1990-2010’ en de samenwerking Apollo Diest en Harderwijk (NL)
3. Bijdragen van auteurs en andere kunstenaars en sympathisanten.

Het boek wordt voorgesteld in 2020 (over locatie en datum later meer...)

Ook dit jaar was ik creatief bezig met een aantal projecten:

1. Tijdens Open Monumentendag werd op de beschermde Midden-neolithische site ‘Hermansheuvel’ te Bekkevoort het kunstwerk **PIONIER** in cortenstaal en het gelijknamige gedicht plechtig onthuld en zal er permanent blijven staan. Het is mijn 23ste gedicht in de ‘open ruimte’. Voor meer info: www.straatpoezie.nl

2. De Gasthuiszusters Augustinessen zijn vierhonderd jaar aanwezig in Diest (1619-2019). In opdracht van de organisatoren van de feestelijkheden daaromtrent schreven Ina Stabergh en Fred Jonckers het boek ‘**De Weg naar het Licht**’. Voor meer info: www.vierhonderd.be

3. Publicatie van het brievendagboek ‘**Toen de Post nog brieven bracht**’ met als co-auteur Luk de Laat (Radio2-Limburg – gekend als producer van ‘Met de deur in huis en ‘Lukraak’. Voorstelling van het boek op zaterdag 16 november 2019 om 19u30 in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek te Bekkevoort. Van harte welkom!

Voor meer info: www.scriptomanen.org / www.scriptomanen.org/2019/08/toen-de-post-nog-brieven-bracht-ina.html

Dank voor uw aandacht!

Ina Stabergh – Koningsbos 18 te 3460 Bekkevoort

Tel: 013-333994

E-mail: ina.stabergh@skynet.be