

Nachtangst

opgerold in een nachtmerrie, probeerde je
het droomroer om te gooien,
terug naar jouw nog jonge lente, weg van die
te kwetsbare herfst.

Snel volwassen worden toen de toekomst
dreigde verloren te gaan,
door het ongewissene.

Tussen hoop en wanhoop heb je gevochten,
geschreven en gezongen.

Sterker en strijdbaar geworden tegen
de nachtangst van het leven,
zoals het een ' Vechtersbaas' betaamt.

En nu wacht je hoe de kunstenaars je zullen verbeelden.
Het zal hen verbazen en verwonderen wat zij lezen in jouw wezen.
Zij zullen door hun kracht van kijken en het talent van weergeven,
jou verrassen.

Straks gaat iedereen met een traan en
jouw glimlach naar huis.

3-9-2016



Michel Martinus