



Tijdreiziger

Na de avondklok, niet verboden, maar verschoven, verspringt ook

de winter- in zomertijd. Ik voel me een tijdreiziger,
die voor het raam, het licht voor- en achteruit schuift.

Overall stapt de rust van de avond, gehaast in of uit.

Er worden afstanden in tijd geknipt,
wie mee wiegt op het ritme van deze razende wind ,
moet van uit sluimer telkens overstappen,

daar het licht ondergaat,

voordat het opkomt;

tijd steeds stilgezet.

27-3-2021

MM

Gedicht Michel Martinus

Digiart Leny Bravenboer