

Spiegelwerkelijkheid



collage Eyecatcher

ik ontwaar haar fragmentarisch in een ragfijne doorkijkspiegel;
een ver en diep weg beleven, als een ontwaken uit narcose.
Ik zag haar in mijn verwardheid, niet helder en compleet,
zoals alles om mij heen; waar je geen grip meer op hebt,
tot een soort schijnvrucht uit een ooit ver weg bestaan,
die, nergens vaste grond ontbeerd, noch recht op
een plek in deze, ontheemde realiteit schijnt te hebben.
Ik bouw haar heel langzaam uit schimmigheid verder op,
tot iemand vraagt of het wel goed met me gaat.

Ik plaats de stem in het spiegelbeeld en
koppel geluiden van over de rand aan
een onbegrepen,
haast vluchtige toestand.
Kan ik iets voor u doen?
Haal die rot pijn weg en kom tevoorschijn,
uit deze nare droom.

ontwaakt uit deze schimmenwereld door
een hart- en nierfalen, wachten op
een volgend onderzoek.

2-2-2018

MM