

## Op zoek

*Aan de oevers van de eenzaamheid, zocht ik jou in slechts een knijper daglicht,  
die mijn nachtelijk dwalen bijlichtte, tot voorbij jouw eerste sporen van tijd,  
een afdruk van je huid in het wassende water,  
dat hard stuksloeg op de kant.*

*Ik heb je naam hier tientallen malen gedanst tot de tranen niet  
meer stopten en ik haast autistisch weifelde tussen  
terug gaan of verder naar je zoeken, nu mijn eenzaamheid mij  
verder drijft en ik, als een onge oefend zwemmer  
luchten doorklieft en grenzen overschrijd,  
daar vermoed ik jou.*

*Jij speelt in mij een thuiswedstrijd en ik speel altijd uit.  
Zie je me?*

*Hoor je me?*

*Geef me in deze droom een zoen of je hand,*

*Wek mij opnieuw, zoals je 's nachts altijd doet.  
ik heb de uiterste grenzen bereikt zonder jou en  
kom hier vannacht aan land.*

*Ken je me?*

1-10-2014

MM