

## Geschreven knuffel



Vandaag draag ik mijn knuffels door het trappenhuis,  
langs de gesloten deuren, waarachter de angst van  
het benauwde leven zich voltrekt.

Stilte schuurt over alles in huis en wordt beangstigend hoorbaar.

Ik hang mijn papieren knuffels,  
leesbaar in de hal.

Terwijl de dingen in huis eens worden verzet,  
wordt er overwogen of  
het nu beter staat, dan daarvoor?

Foto's worden geknuffeld,  
herinneringen tot leven gewekt,  
tot er ergens een geluid,  
tot raadselspel aanzet:

Wat voor geluid was dat? En  
waar kwam dat vandaan?

Het wegdommelen staat aan,  
de onrust wordt verdroomd,  
tot een verkwikkend dutje,  
dat alles weer even  
vergeten laat of  
verdraagzaam maakt.

20-04-2020

MM