



De Echo

*Uit de droom van het klanken palet, heeft zij,
tussen stilte en geluid een echo, geschept.*

*De zinderende lucht in vers zonlicht,
dat de dag tot zich neemt, zakt vanaf de heuvels,
het dal in.*

*Tot zijn weerklank wordt doorgegeven en wij ons,
vasthouden aan dit terug roepen,
van een moment, door: verhalen, foto's, ansichten en souvenirs,
waarop die wisselwerking van zijn en geweest zijn, verankerd ligt,
In langgerekte klanken.*

*Maar in de echo's van toen, horen
wij dat roepen naar en om elkaar,
luister maar.*

23-10-2021

MM