

## Boeken & rozen



Ik heb haar leven in liefde uitgeschreven,  
mijn hart op haar hart gedrukt en verbeeld,  
zodat liefde in alle zinnen getuigt en  
blijft boeien en bloeien.  
Zij is mijn Levensboek;  
een woord- en beeldherbarium,  
dat blijft ontstaan,  
als parfum van een volle maan,  
vermengt, met de geur van drukinkt,  
  
zo lang impressies en percepties,  
de glans van schoonheid behouden.

27-8-2020  
MM

Tekst Michel Martinus  
Digiart Leny Bravenboer