

# Gevelbloei



foto Harderwiek

**Waar Bé zijn stokoude rozen aan de gevel,  
romantisch liet ontspruiten , toen het leven nog tot lachen kwam,  
hem goed gezind was en wij er vaak langs kwamen voor  
een borrel of voor een pleingesprek, hij hangend over zijn halve deur.  
Kletsen over of het goede en kwade van die dag of we  
liepen gewoon onder de Paradijspoort door naar  
zijn atelier in 't Klooster.  
Vandaag staan de stokrozen,  
als doodsbloemen,  
in bloei voor zijn langgesloten deur,  
die verder leven in herinnering,  
wel buiten houdt.**

**5 juli 2014  
MM**