



73 jaar

*Voor donderdag, mijn verjaardag, heb jij enige feestelijkheden,
in de bomen buiten gehangen,
vanaf het balkon mij toegezongen,
terwijl ik de weg en het uur al kwijt was,
hoorde ik jou zingen en huilen,
buiten de perken van het lang zal ze leven,
los van alle Hoera:
tranen voor ieder jaar.*

11-11-2021

MM