



De leunstoel van gedachten

De dagdromer even het leven
uitgelopen, laat oude gedachten en
dromen verwaaien met een
laatste wolkje sigarenrook.
Als ik hier zitten ga, rust ik uit,
in het verleden van de man,
die naast God is opgestaan.



De stoelendans

Uit de koperen tuin zijn de stoelen gehaald,
en hier voor een stoelendans op
de buitendijk gezet.
Straks ga ik naast jou zitten, jij naast mij,
en na het aftellen, wisselen,
almaar dichterbij of verder van elkaar.
Terwijl het gras hoger groeit,
doorschuiven maar, tot...



De strafhoek

Uit de schooltijd waaraan zoveel gedachten en
herinneringen kleven, omdat praten en
propjes schieten met zwijgtijd werd beboet,
werd de stoel voor oude straffen daar neergezet.
Ik ga hier nooit meer zitten, maar blijf
in een hoekje van mijn verleden staan



De zitvlakcantate

De componist is uitgeschilderd, zijn cantate droogt in klank en kleur op. Zo lang er niemand plaats neemt, blijft dit stuk onbespeeld en de lucht vloekvrij. Het orkest test de instrumentaria en zoekt, klapstoeltjes voor het applaus. De dirigent neemt het penseel op om te beginnen. Stemmen zijn gesmeerd, water staat klaar. Het eerste deel van de zitvlakcantate wordt ingezet met een broekhoest-ouverture.



Een rondje verhalen

Als straks oude verhalen gaan zitten, hun ronde doen, Krijgen stoelen een stem. Tegen de achtergrond van tijd, blijf ik staan tot ook dit beeld is uitverteld.



Hangplek

Voor luchtpiraten, hoogzitters en hangjongeren is er hier altijd wel een plaatsje vrij, alleen blijf je bukken, omdat je drankje op de tafel onder je staat en voor medezitters is hier geen plaats, die moeten elders uithangen.



Rood- Wit- Blauw

Zij spelen thuis vanavond.
De driekleur al vast klaargezet,
voor het spektakel vanaf het balkon,
de mannen oranje uitgedost, hadden al voorpret.
Met een kratje bier begint hier tegen
de gevel van de flat hun plezier,
terwijl wederhelften binnen in de zithoek
Goede Tijden kijken.



Loungehoek

De kou nog niet uit de lucht,
maar als een nog heel dun zonnetje
het terras op stapt. staan ze er opeens.
De eerste roze hangplek voor vroege
vogels is klaar, alsof de eerste zwaluw
al wordt verwacht.



Leeg

Buiten wacht niemand een bestelling af,
binnen zijn keuken en bar paraat om
lege maag en droge keel in grote getale,
van een natje en een droogje te voorzien.
Als Verderop niemand de toeristenstroom
opendraait, blijft hier vandaag alleen,
de stilte zitten.



Rolatorparking

Pa en ma boodschapjes al gedaan,
hebben nog veel vertrouwen in de medemens.
Ma heeft een hangkar, maar pa kan omgekeerd
ook even zitten. Ze zijn vast geen ommetje
zonder maken.
Waar zitten die twee dan nu?
