



foto internet

Gemaakt van dromen

Hij beschermt zijn ogen voor de zon en het verblindend wit van
de huisjes, tegen de heuvelrand,
flaneert langs concertzalen en de grote podia van
het leven, daar zingt hij verblindende figuurtjes,
uit zijn liederen, die hij voor het publiek
droomzeker maakt.

Met 'Hey Lord' zet hij op Rome en
de wereld aan.

Waar komen die fans vandaan en
voor wie komen ze?
Voor de Heer of voor diens zanger?

Zucchero charmeert eigen dromen,
onder de luifel van verbeelding,
waar hij met zijn stem allen
het hof maakt,
ook hier in de Ziggodome.

14-10-2016

MM

Zucchero, artiestennaam van **Adelmo Fornaciari** ([Roncofiesi \(Emilia-Romagna\)](#), [25 september 1955](#)), is een [Italiaanse zanger](#), tekstdschrijver, [componist](#) en [producer](#). 'Zucchero' is [Italiaans](#) voor 'suiker', de bijnaam die hij van een lerares kreeg en die hij later voor zichzelf is gaan gebruiken. Ik luisterde voor mijn gedicht naar de songs: 'Hey Lord' en 'Fatti di Sogni' (gemaakt van dromen).

[Luister naar Fatti di Sogni \(You Tube\)](#)