

## zilver\*



werk van Annelies Haan

Er ligt een maan op het water, muziek spat op.  
Een melodie golft aan per boot, terwijl  
vrienden op het dekterras bij een glas filosoferen,  
schuift zij haar stoel aan de kant en  
danst op het tapijt van haar taal een  
pirouette van verlangen.

Alle namen dragen een gezicht: de dichter  
op rechts, de schilder op links, daar tussendoor,  
vanuit het hoge want, speelt de muzikant,  
een triest lied en een treetje hoger zingt  
een stem zich los uit het geheugen.

-niet denken aan toen, niet aan morgen -

Vanuit een land van heel ver spoelt een  
zilverschat aan op haar slanke hand.

24-6-2016

*Naar Melodie uit 2012*

Indila is zoals gezegd geboren en getogen in Parijs, maar ze heeft ook Indiaas, Algerijns, Cambodjaans en Egyptisch bloed in haar aderen. Dat hoor je op één of andere manier allemaal terug in haar muziek. Haar muziek is geworteld in de tradities van het Franse chanson, maar vervolgens verrijkt met 1001 invloeden.  
Comme un bateau: Als een boot; Boite en argent : Zilveren doos.

[Luister naar Comme un Bateau](#)