

## **de Overtocht**



*ik heb voor haar de hemelen doorkruist in Kleine scheepjes van liefde,  
heb alle zeeën bevaren om haar te ontmoeten. Wij twee Koningskinderen, op  
de oevers van ons beider bestaan.*

*Om in onze diepste harten aan te komen, moesten wij het land van  
onze voorvaderen loslaten en landen op elkanders oever.*

*Ver van onze Roots en banden vandaan.*

*Geen zee te hoog, geen wind of storm te woest,  
niets kon ons weerstaan.*

*Maar een wreed lot keerde zich tegen ons, Zij verdronk in  
mijn liefde, waardoor ik van mijn zinnen beroofd werd en  
wij elkaar in andere verhalen moesten weervinden,  
want verder ging de mare niet.*

*Tot ergens ver vanhier  
een bacchante van Joe Veras klonk.*

*Wij zongen mee met 'la travesia', 'de Overtocht' en ik  
dichtte haar, zijn lied 'tu Belizzo', over schoonheid van  
de binnenkant toe.*

*Ooit deed Jezus ons voor hoe we over het water naar elkaar konden lopen,  
Toen knielden wij voor elkaar op de andere oever van ons geluk,  
waar de zanger was blijven staan in ons gehoor,  
werden wij herboren.*

4-11-2016

MM

Joe Veras is de meester van Bachata, *Bachata* is een romantisch muziekgenre uit de Dominicaanse Republiek. Een *bachata* is in het Dominicaans-Spaans een (ongeorganiseerd) feestje of ... Joe Veras. Joe is afkomstig uit de Dominicaanse republiek. Zijn eerste muzikale ervaring als jochie deed hij op in en lokaal kerkkoor. In 1995 brak hij door met Con Amor. Ik luisterde voor mijn gedicht naar de songs: 'la travesia' betekent: De Overtocht en naar 'Tu Belleza Interior': betekent zoiets als: Je bent mooi van binnen!

Luister naar " La Travesia "