

Bollywood liefde



werk van:Annelies Haan

Zij zingt Bollywood-films in, over liefde, als een wuivende wind,
die het zoet van lippen kust en haast strelend haren kamt.
Soms fluisterend, tot het romantisch hart juichend openspringt.
Vogels en vlinders eindeloos passie schilderen op hun vlucht.
Beeld voor beeld, lied na lied beklijft.

Asha Bhosle is als tachtigjarige diva, nog steeds,
vol overgave te genieten.

*Dit Kloppend hart, waardoor kleur en klank.
worden rondgepompt door het Indiase land,
waar het pigment, de stembanden van geboorte,
tot de dood smeert en woorden,
hun ultieme vorm krijgen,
in de roze kamers van
liefde op doek.*

6-6-2014

MM

* de Indiase zangeres Asha Bhosle: Asha begon in 1943 als 10-jarige al met zingen, in eerste instantie kreeg ze wat kruimels die van het bord vielen van haar eveneens talentvolle oudere zus. De erkenning kwam pas in de 60' er jaren toen ze gekoppeld werd aan filmcomponist Burman. die Bollywoodmuziek moderniseerde! Het nummer 'O mere Sona' re is een populair Indiaans filmliedje: Hij houdt van haar, maar omdat zij er met een ander vandoor ging, is hij boos opr haar! Het andere nummer is ook een liefdesliedje!