

Corazon Sedito



werk van:Annelies Haan

Dorsti hart

*ik heb de bloedlijnen pastel gekleurd en er al je pijnen,
liefdes en geluk tegen verdriet en ongeluk afgezet.
In het spannende eerste licht, waarin ik je schiep en
onderhuids op het doek kloppen liet, onder
de Mexicaanse zon met een Latin song,
schitterde Jouw schoonheid in een warme dans.*

*Ik kwam ogen tekort, door mijn
gulzige zinnen en dorstige hart.*

*Als ik luister naar 'Corenzon Sedito',
geniet ik daardoorheen ook jou weer en
'prijs Lorenzo Antonio's swingende muziek.
Wij toosten met Mezca, een populair Mexicaans
strand-drankje en geven ons verder
over aan ons dorstige hart,
door
een gelukzalig mijmeren.*

*vrijdag 2-11-2016
MM*

de latin-muzikant Lorenzo Antonio met Mexicaanse roots, en woont in New Mexico USA groeide op in een zeer muzikale familie, kon als jongetje van vijf al La Bamba zingen! Intussen heeft hij 31 albums uitgebracht de eeste Spaanstalig. Ik luisterde voor mijn naar de nummers: de nummers: 'Cuando me vaya de tu lado' betekent: Wanneer ik aan jouw kant sta en 'Corazon Sedito' ;,Dorstig hart!

[Luister naar "Corazon Sedito"](#)