

Alma



werk van Annelies Haan

Er huppelt een kinderschaduw uit mij, wij zijn onze gelijkenis,
een duo-portret van lijf en leden, uit dans en muziek ontstaan en
blijven houden van de eerste tot de laatste roffels en
ritmes van elkaar.

Als de overgave wordt ingezet, voelen wij of
wij na deze dans,
onzelf nog als ik herkennen,
omdat we zoveel van elkaar en onszelf houden,
zijn wij 'Alma'; elkaars ziel.

Als ik mij loslaat en anders noem, voert de band ons weer
terug in elkaar.

Omdat hij noch ik van steen ben,
heb ik Narcissus een oplawaai gegeven en mij zelf,
als Adonis, ten dans gevraagd.

Het licht is met de muziek uitgegaan. Wij zijn weer gewoon in
elkaar slapen gegaan.

19-5-2017

MM

Los Paja Brava staan ze zaterdag 27 mei gepland op Lalaland ,hun muziek p past in El Mundo!. De Rotterdamse band Los Paja Brava! (Paja=stro) Los Paja Brava is een mooie mix van cumbia, rock en ska aangedreven door Latijns-Amerikaanse mojo, oftewel een feestje. Los Paja Brava is ontstaan in Rotterdam, en laat zich inspireren door de smeltkroes aan culturen! Alma: betekent ziel; No soy de Piedra: Ik ben niet van steen!

[Luister naar "No Soy de Piedra"](#)